

Mel.: Blæsten går frisk over Limfjordens vande...

1. Blæsten går karsk over golfklubbens jorder,
fejer henover fairways og greens.
Hvad er det mon, der ved golfspil os morer?
Når vi nu mest går der og pii' ns
med handicap, kiksede slag og putt,
hvor er det dog svært, at spille godt.



2. En går og slicer, mens andre de hook'er,
blive på fairway, det er svært
Derfor går mange på banen og sukker,
golfspil er ikke let at få lært.
Men entusiasmen, den er enorm
og alle, de kommer i bedste form.

3. Her går det nedad til læggene sprækker
opad igen til pusten er væk.
Ak – stønnes der – mon dog kræfterne rækker,
Så – nu røg bolden i en bæk.
Hvad er det, der gør, at du bliver ved?
Skønt armene næsten er gået af led.

4. Det er det klik, som er ganske fantastisk,
når du har ramt en bold præcist.
Ja, det er faktisk så rent ud orgastisk,
her er jo sande evner bevist.
Du altid siden det klik vil nå,
så atter på banen, du ud må gå.

5 Når du så tror, du har lært hele legen,
Boldene flyver til flaget – men!
Så er der pluds'lig en bunker i vejen,
Vips – er du nede på jorden igen,
Og cup'en, der hvor din bold skal hen,
Den er som en falsk og troløs ven.

6. Vidder så åbne og marker er rammen,
intet kan stoppe øjet her.
Bakker og dale, de veksler tilsammen.
Kan du af hjertet ønske mer' ?
For hvor blev vel skønnere bane skabt
en den, der på Raunstrups jord er lagt.

7 Her er os givet en kostelig gave
midt i den landsdel, vi hører til.
Dette ved omtanke nu skal os mane,
samles vi må om det, vi vil.
Oh, golfspiller – skøn på, hvad her er nå'et
og værn om den bane, du har fået

