

SANG TIL GOLFPILLERE

Mel: Jeg er en af bakkens sangerinder..

Golf det er en sport, som vi går op i,
Det er en hobby,
Vi lægger krop i,
Andre de vil hygge sig i kanen,
Vi vil på banen,
"Nu slår vi ud!"
Når vi så skal slå, det første store sving,
Så sker det at der hænder ting:
Den ene slår et luftslag, og den anden slår en slice,
En må nøjes med et hook,
Og selv om vores driver den er stor og overzize,
Ja så går det tit i kuk!
Skønt grippet det var løst og snotten nede,
Og køllen sang, dengang vi slog vort slag,
Bli'r bolden ofte væk, så vi må lede,
Det blev igen en herlig dag!

Der er dage, hvor det hele klinger,
Vor driver svinger,
Og man får vinger,
Bolden rammes rent i solar plexus,
Det blev et pletskud:
Hvor blev den af?
Bolden var jo ramt, præcist og med appel,
Det gik galt alligevel,
For godt nok gik den langt, men det var lige lodret op,
Blev den taget af en vind?
Den ligger bag vort tee-sted, hvor den hviler på en top,
Man er tæt på hjernesvind,
Dens fart var cirka hundrede og tyve,
Var ramt helt rent, men sikke dog et slag!
Så på hul nitten må man til at lyve,
Det blev igen en herlig dag!



Når vi rundt på banens fairways tuller,
og bolden ruller,
Så får vi kuller.
Alle har vi drømme om det store,
En dag at score,
Et "hole in one!"
Derfor slår vi langt, og meget, meget hårdt,
Golf – det er en dejlig sport!
Vi havner tit i søen eller oppe i en busk,
eller i et blomsterbed!
Og selvom tit vi tæller galt, så er det uden fusk,
når vort handicap går ned,
vi kender dem, der helst går rundt alene,
og si'r de faktisk kun slog drømmeslag,
men der er bare ingen, der fik set det,
det sker måske en skønne dag!